

Rood

REEFSECRETS



nr 4 - 2016

koraal

Er was na een eerder bezoek aan Kroatië nog één wens: rood koraal fotograferen. Bij aankomst in Korcula, een eiland voor de kust van Kroatië, werd er echter heel bedenkelijk gekeken. Een plek waar te vinden? Ze wisten het niet echt. Zoek maar!

Rood koraal zit nooit in het zonlicht. Het is altijd verborgen in een grot en hangt aan het plafond. Het is echt knalrood en met de witte poliepen, is het niet te verwarren met iets anders.

Foto's en tekst: Marion Haarsma Onderwaterfilm.NL



MOOIE DINGEN.

Na 15 duiken in het glasheldere water was er nog geen favoriete duikstek. Eigenlijk was er altijd wel iets leuk. Zelfs als in het begin (stiekem) werd gedacht dat het deze keer toch weer niets zou gaan worden. Maar er waren veel mooie dingen te vinden. Bont gekleurde schorpioenvissen, grote kokerwormen (spirografen), naaktslakken, steekmosselen, gele- rode- en witte gorgonen. Het is in Korcula handig om een lamp te hebben, zodat de rotsachtige kust goed onderzocht kan worden. Overal zijn er gaten, grotten en overhangen, waarin en onder van alles verborgen zit. Als duikschool- eigenaar Neno werd gevraagd wat nu zijn specialiteit was, waarvoor de mensen 'moesten' komen, sprak hij steeds over een grot, met gaten waarin lichtstralen naar binnen schenen.

Zodra de wind gunstig was is daar ook naar toe gegaan. Inderdaad fantastisch en helemaal niet eng. Zelfs voor duikers die niet zo'n held in het donker zijn en altijd graag de uitgang willen zien. Het grottenstelsel was enorm en met geduldige buddy's, die graag model wilden staan, werd het een enorme belevenis. Op de camera was de Sigma 17-70 lens gemonteerd zodat zowel de duikers, in de zonnestralen, maar ook de prachtige naaktslakken en de enorme viltkokeranemonen gefotografeerd konden worden. De Cerianthussen zaten helemaal aan het eind, echt in het pikkedonker.

LAATSTE DAG.

Al gauw werd het de achtste en laatste duikdag. Weer mooie grillige rotsen waar borstelwormen, verschillende soorten naaktslakjes, haarssterren, rode zakpijpen en veel vissen waren te vinden. Als soort automatische wordt er dan met een klein lampje in een overhang geschenen. En daar, ja, hangt een prachtig stuk rood koraal aan het plafond.

De witte poliepen staan uit, alsof ze



wuiven en vragen: maak een foto!
En dat op de laatste duik. En dat is nog niet alles. Tijdens de Deco stop in het warmere, ondiepe water – het was daar 21 graden Celsius; een heel verschil met de eerste dagen als de kou maar niet wil wennen, van 17 naar zelfs 16 graden daalt zowel op diepte als aan de oppervlakte voordat eindelijk de koude noordenwind weg valt, het 18 tot 20 graden wordt en het zowel boven als onderwater aangenamer aanvoelt – verrast Neno met een enorme spinkrab. Niet eens geweten dat die hier ook voorkomen. Het blijkt ook heel bijzonder te zijn want ze komen in Kroatië wel voor in het noorden, maar niet bij Korcula.

AMFORA'S.

En Neno heeft na de krab te hebben teruggezet nog een verrassing. Samen in de Zodiac naar wat hij 'een geheime plek' noemt. Daar zouden amfora's zijn te vinden. Op 20 meter een enorm veld met zeegras (*Posidonia oceanica*) en na 20 minuten tevergeefs zoeken leek het alsof hij het niet meer kon vinden. Overal ook zeegras, zonder enig herkenningspunt, erg saai. Maar daar lagen ze. Erg fotogeniek. Maar wel de vraag of ze echt 'antiek' zijn. De strenge instructies ten spijt dat er 'niets over mocht worden gezegd.' Geen probleem. Ze terugvinden lukt toch niet.

